

Januari - juni 2018



Sydney Harbour

S 33°37'599" E 151°18'744"

2018-01-12 Broken Bay, Australien

Nu har vi firat jul mitt inne i Sydney, först mingel på en av båtarna på ankringen, sen ett riktigt svenskt julbord. Annandagen gick starten på årets Sydney - Hobart race, segeltävlingen från Sydney till Tasmanien. Det tar 1 ½ dygn för de snabbaste båtarna, 5 dygn för de långsammaste. I år var vädret bra, inga stormar.

Det nya året firades in tillsammans med hundratals, båtar ute i Sydney Harbour. Vi låg ankrade mitt bland båtarna och vi hade fin sikt över Sydney Harbour bridge och stationerna där fyrverkerierna var. Det var ett kl 21 och ett kl 24. Fantastiska raketer i både färg och form, bron användes också, där var ljus och raketer.

Nu är vi tillbaka i Broken Bay - vår bas för året - där vi jobbar på båten, ser oss omkring, lär känna australiensarna och latar oss. Vissa dagar är rätt varma, upp till 40 grader. Då gör vi inte så mycket. Andra dagar är det 22 grader, då är det lite lättare att slipa och lacka teaklisten!



Arbetsamma veckor

S 33°37'599" E 151°18'744"

2018-01-24 Broken Bay, Australien

Nu har vi varit flitiga i några veckor. Lagat trasig elektronik och mekanik, lackat utvändiga teakdetaljer, slipat, polerat och mycket mer. Vissa dagar har vi behaglig temperatur (22-25 grader) andra dagar tycker vi det är varmt, då blir inte lika mycket arbete gjort. Men "att-göra-listan" blir stadigt kortare.

Broken Bay är ett område med många vikar där det går lätt att få lä för rådande vindar. Här finns bojar att ligga vid, sandstränder, vandringsleder, känguru och platser med bergsristningar från äldre tiders invånare men även restauranger och kaféer. Ett trevligt område att meka med båten och utan att vi behöver betala hamnavgift. Någon gång i veckan tar vi oss till bebodda trakter, besöker vänner och handlar mat. Ibland gör vi lite längre utflykter och just nu planerar vi en längre tur innåt landet lite senare i år.

Fotona ovan är från fyren Barrenjoey (där Pitwater är till höger och Pasific till vänster) och det andra fotot är från America Bay.



Lite avkoppling i arbetet

S 33°37'599" E 151°18'744"

2018-02-09 Broken Bay, Australien

Arbetet går framåt, vi har haft några fina veckor utan regn så lackningen utvändigt är snart klar. Andra projekt avverkas också i en bra takt.

Vi kan unna oss lite ledighet då och då. Vi fick en tur med bil i det område som vi vanligtvis ser från sjön, Ku-ring-gai Chase nationalpark. Innan engelsmännen kom hit till Australien bodde ett folk som kallade sig Guringai-folket här. Vi har sett ristningar i bergen som de gjort för länge sedan. I dag är området ett eftertraktat rekreationsområde, både från sjön och land.

I en av vikarna som vi brukar ligga i finns en campingplats och där bor också ett 10-tal Swamp wallaby. Kängurufamiljen har ett 50-tal olika arter, varav tre känguruer (den stora bruna och två lite mindre grå). Några arter är små som katter medan andra är nästan lika stora som känguru. Swamp wallaby blir mellan 60 och 80 cm och ser ut som stora kramdjur! De betar lugnt och stilla runt alla som rör sig på campingplatsen, men kommer man för nära skuttar de iväg.



The sound of summer

S 33°37'599" E 151°18'744"

2018-02-28 Broken Bay, Australien

Cikadornas gnidande är "the sound of summer" här i Australien. Cikadorna låter högt, morgon och kväll och även däremellan. Cikadornas sång är bland de starkaste ljud som frambringas av insekter och det är hanarna som gör ljud i syftet att locka till sig honor. Dessa ljud kan gå upp till 900 Hz och 120 decibel. För många är ljudet av cikador förknippat med positiva saker, t ex som här i Australien - sommar! Klicka på cikadan ovan så kanske du kan höra hur de Australiensiska cikadorna låter en varm sommardag.

Men nu hörs inte cikadorna lika mycket längre, det börjar bli höst. Mars är första höstmånadens och det märks på en viss krispighet i luften, mer regn och som sagt färre cikador som spelar. Temperaturen är fortfarande varm, möjligtvis lite lägre än mitt i sommaren. Nu när det blir lite svalare kommer vi resa runt med bil i södra delen av Australien ett tag, skall bli kul att se lite av inlandet också.



Husbilsemester

2018-03-10 Tilba Tilba, Australien

Nu är vi på husbilsemester i södra Australien. Bilen är stor och rejäl med plats för sex personer. Den går bra att parkera övernatten var som helst (bara det inte är för mycket grenar i vägen, bilen är hög!!!) och ena natten står vi under ett träd där koalorna vilar sig och tuggar i sig löv. Andra natten parkerar vi utanför en vingård där vi först provar oss igenom sortimentet och sen sätter oss utanför bilen och tittar på alla känguru som betar på fältet utanför. Det är fantastiskt att köra runt och titta på all natur och alla djur.

Randivåg har vi lämnat i en marina under den månad vi är ute och reser.



Vinprovning i Barossa

2018-03-20 Barossa Valley, Australien

Vi passerade Barossa Valley och stannade naturligtvis för att titta och smaka. Här finns många av Australiens vingårdar och vi tittade in på t ex Penfolds och Jacobs Creek. Men de provsmakningar som var mest minnesvärda var de små gårdarna. De där de hanterar druvorna för hand, vi var där under skördetiden, och endast säljer sitt vin vid vingården hade de godaste vinerna.

Det är immigranter från Preussen som grundade vingårdarna i Barossa, de kom för ungefär 180 år sedan och hade med sig vinstockar. Man ser fortfarande det tyska inflytandet i namn, hur byarna är uppbyggda och de ljushåriga barnen på vingårdarna.

Det finns ca 170 vingårdar och 550 familjer bidrar med druvor till vingårdarna. Förutom druvor så finns gårdar som gör ost, odlar grönsaker och frukt. Många har också djurskötsel och det finns till och med de som bakar danska wienerbröd. Här kan man stanna länge!



Det gäller att hålla koll...

2018-03-28 Great Ocean Road, Australien

En del av sydkusten väster om Melbourne kallas "The Great Ocean Road". Vi åkte naturligtvis dit för att titta på denna kuststräcka. Detta är ett populärt område och här var många turister. Vi gick lite vid sidan om de största turistställena och hamnade på en klippa vid havet. Här var sol och härliga vågor som måste filmas. Vågorna var så intressanta så filmaren höll inte koll på hur stora vågorna var och inte heller vart de tog vägen.... Sven-Gösta blev rätt blöt!

Men, i husbilen fanns både dusch och torra kläder.



Gatukonst

2018-04-02 Melbourne, Australien

Melbourne är en av Australiens största städer och vi parkerade husbilen i utkanten av Melbourne och tog tåget in till centrum. Stan är känd för sin gatukonst och vi skulle självklart titta på detta. Det var mycket "klotter" men också många fina målningar. De allra finaste målningarna överlevde kanske några månader annars målades konsten snabbt över av nästa konstnär.

I Melbourne, som på många ställen, fanns gratis kollektivtrafik man kan ta runt stan - för att titta på stan eller förflytta sig till nästa sevärdhet. Ett mycket positivt initiativ. Vi trivdes bra i Melbourne.

Vi firade påsk med släkten och det var en blandning av svenskt och australiensiskt påskfirande. I Australien finns det många påskharar av choklad men få påskkycklingar, påskägg och påskris. Men trevligt hade vi!



På väg norr ut

S 30°19'05" E 153°09'10"

2018-04-25 Coffs Harbour, Australien

Nu är vi på väg norr ut med Randivåg. Husbilen är tillbakalämnad och det är segling som gäller. I april skall vindarna bli övervägande sydliga och så har det varit, vi har haft fina seglingar längs kusten och stannat till på flera ställen.

Den 25 april är det ANZAC-Day i Australien och Nya Zeeland. Detta är för att hedra dem som stred i ANZAC (Australien and New Zealand Army Corps), och alla dem som tjänade sitt land. Dagen brukar högtidlighållas med marscher, orkestrar som spelar, idrottsföreställningar, gudstjänster och särskilda måltider. Det finns en särskild kaka för tillfället. Vad passade bättre för oss än att gå på den långa ANZAC-bron i Newcastle? Bron blev klar för några år sedan och är ett sätt att minnas alla som deltagit i olika krig.

Vi fortsätter norr ut och håller tummarna för att det inte skall komma en sen orkan i år som det gjorde förra året.



Guld i fickorna

S 27°57'00" E 153°25'00"

2018-05-03 South Port, Australien

Helt plötsligt dök det upp en massa höga hus framför fören på Randivåg! Vi hade kommit fram till South Port, det som i dagligt tal kallas Guldkusten - för att man behöver en massa guld för att kunna bo här (det är med andra ord ett dyrt område). Men även vi seglare får plats och vi ankrade mitt bland de höga hotellen några dagar innan vi seglade upp för Coomera-floden till Boatworks där Randivåg togs upp på land och vi började jobba med bottenmålning, polering, vaxning och diverse andra små och stora jobb. I år har vi till och med målat propellern, vi kommer snart in i området där krokodiler bor och där vill vi inte gå ner i vattnet och skrapa propellern ren från beväxning. Vi hoppas den dyra propellerfärgen gör sitt jobb så länge vi är i krokodilvatten.

Om några dagar fortsätter vi seglingen norr ut, men först skall vi över ett inlandsdelta med endast några meters vatten. Det gäller att kunna räkna ut när det är högvatten!



Floden mitt i stan

S 27°28'408" E 153°01'924"

2018-05-18 Brisbane, Australien

Brisbane är en av Australiens största städer, den ligger fint vid kanten av floden Brisbane River. Här går färjor kors och tvärs, andra fartyg lämnar av sina varor, en flodångare tar med sig gäster och vi kan ligga med båten mitt i stan. Brisbane är en blandning av gammalt och nytt (kanske mest nytt) och med många konsthallar, kaféer, restauranger och barer är det en mysig och lättillgänglig stad. Museerna är av det moderna slaget, vädret är härligt, parkerna många och med gångbroar som binder samman stadens olika delar är det också en lättpromenerad stad. Vi trivs bra!

Vi är precis i slutet på hösten här, i och med juni så börjar vintern. Vi märker det på något kallare nätter, men dagarna är som svensk sommar - när den är som bäst. Vattentemperaturen är ca 21 grader och solen lyser från en klarblå himmel mest hela tiden.



Massa sand och farliga djur

S 25°37'791" E 152°58'396"

2018-05-29 Fraser Island, Australien

Fraser island är världens största sandö, den är 120 km x 15 km och den enda platsen där man vet att regnskog växer på sand. Fraser island är endast en av flera sandöar i området och här finns, förutom sanden, många olika djur som dingo, krokodil, dugong, manta, delfiner, valar och hajar. 1992 kom ön med på världsarvslistan och självklart ville vi besöka denna mytomspunna ö.

Vi ankrade vid Garrys Anchorage och rodde in till stranden när tidvattnet var lågt. Det första vi såg var en skylt som varnade för krokodiler! Sen Australien införde förbud att döda krokodiler 1974 har de ökat rejält i antal och även flyttat söder ut. Fraser Island ligger flera hundra sjömil söder om det område som är krokodilernas hemnavatten. Vi såg inga krokodiler, men enligt personer som bor i området och information på internet, så finns de verkligen i området. Det blev inget bad här!

Andra skyltar varnade för dingo så området som såg så vänligt ut med all sin gula sand, visade sig vara fullt av farliga djur! Vi såg ingen dingo heller, så de farliga djuren kan inte vara så vanliga.



Stora Barriärrevet börjar

S 23°54'167" E 152°24'402"

2018-06-02 Lady Musgrave, Australien

Vi seglade till Lady Musgrave som är en atoll en dags segling utanför kusten. Här börjar Stora Barriärrevet som sträcker sig flera tusen sjömil norrut. Stora Barriärrevet är världens största system av korallrev och här finns över 2 900 individuella rev och 900 öar. Juni är vinter i Australien och temperaturen här är nu ca 23 grader på dagen, 15 på natten och 20 i vattnet. Vi tog på våtdräkterna och hoppade i, och fick se många fina, levande koraller och fiskar. Bland alla bekanta arter hittade vi också "Nemo"- clownfisken - som vi inte sett tidigare. Det är väl här han bor i filmen?

Ön som finns inne i lagunen är en ca 700 m x 500 m stor korallö där många olika fågelarter häckar, sköldpaddor lägger sina ägg och turister solar på de fina sandstränderna. Förutom seglare så kommer även andra turister hit, flera turbåtar kommer dagligen och då här finns en campingplats går det att övernatta. Men här finns ingen service, allt måste tas med från fastlandet, till och med vatten.

Öns inre har en skog med pisoniäträd där liror häckar i hålor i marken, tärnor och havsörnar häckar i träden och sköldpaddor lägger ägg i utkanten av skogen. Men nu i början av juni var alla fåglar och sköldpaddor borta, inte en enda unge var kvar. Men vi såg spillning efter hundratals, kanske tusentals fåglar.

Pisoniäträdet är en lite lurig växt, den har klibbiga frön som sätter sig på fåglarna för att fröna skall flyga med fåglarna till nya områden. Men trädets klibbighet gör också att fåglar fastnar i bladen där fågeln dör och så småningom faller till marken och bidrar till gödning. Vi förstår att gödning behövs, träden kan få enorma stammar och blir upp till sex meter höga. Ljuset silar vackert in mellan löven, men vi luras inte, träden kändes inte riktigt "säkra", vi skyndade ut ur skogen till den öppna stranden!



Percy island - som i Sir Percy

S 21°39'185" E 150°14'594"

2018-06-10 Middle Percy Island, Australien

En av de få öar som är bebodda längs Australiens östra kust, är Middle Percy Island. De flesta öarna här är naturreservat, men på Middle Percy Island har det bott folk i generationer, så ock nu. Men det är inte lätt att finna utkomst i havsbandet (närmaste matbutik på fastlandet är ca 70 sjömil bort, eller 8-10 timmar med båt). Vi hälsade på Cathryn och John i deras hus och fick höra öns historia. Huset ovan till höger är uppfört av Cathryns kusin Andrew som bodde här tidigare, det är tillägnat seglare. Och alla seglare har lämnat sina "bomärken" här, det finns tusentals skyltar, flaggor, kepsar, fendor och andra båtprylar, alla med båtnamnet och datum på. Vi "återanvände" en svensk flagga utan text och skrev dit "Randivåg". Vi såg faktiskt inte någon plats vi kunde hänga en ny skylt eller flagga, så vi tyckte vi hittat den perfekta lösningen! Hertigen av

Northumberland har fått ge namn till ögruppen där Middle Percy Island ingår. Hertigen hette Percy i förnamn.

Vinden har tagit slut, det vill säga vi har mycket lite vind för tillfället. Härligt i ankarvikarna, men lite tråkigt med motorgång när man vill segla vidare. Men å andra sidan innebär det att vi ser fler öar, vi orkar inte gå förbi en möjlig natthamn när vi redan färdats flera timmar för motor.

Anledningen till att hemsidan inte blivit uppdaterad på ett tag beror på att vår internetleverantör har haft ett problem som gjorde att vi inte kunde uppdatera. Vi hoppas att det är löst nu!



Koala-björnar bland utkikstornen

S 19°06'617" E 146°51'565"

2018-06-16 Magnetic Island, Australien

Magnetic Island, utanför Townsville, är en i raden av fina öar vi besökt. Ön är så stor att en buss färdas mellan de tre tätbebyggda områdena. En dag tog vi bussen för att titta på ön och vandra upp till minnesmärkena efter andra världskriget. Vi har sett många minnesmärken, men detta var annorlunda då det var byggnader från kriget. I dag var de väl synliga och användes som utsiktspunkt, då var de mer täckta för att inte synas och användes som bevakningstorn. Bland träden fanns också koala-björnar. Vi är inte säkra på vilket som drog mest folk, krigsminnena eller koalorna! Vi var inte ensamma på vår vandring!

Vi seglar ständigt norr ut, men då det är vinter här blir det inte så varmt, varken i luften eller vattnet. Dock lär området vid Magnetic Island vara det sista torra området i tropiska Australien. När vi kommer upp till Cairns (ca 150 sjömil längre norrut) lär det vara fuktigare. Vi får väl se!



Ursprungskonst

S 16°55'096" E 145°46'935"

2018-06-29 Cairns, Australien

Cairns är den nordligaste stora staden på Australiens östra kust. Det finns några mindre städer lite längre upp, men här är sista gången det går att få tag på "allt". Vi hyrde bil tillsammans med Lars och Maria på den danska båten Alexandra och gjorde alla ärenden. Det som tog längs tid var som vanligt att fylla gasol. Australien har ett system med gaspåfyllning som inte fungerar speciellt bra med våra europeiska flaskor. Som vanligt fick vi halva flaskan fylld. Men halv flaska är mer än tom flaska!

Vi passade också på att vara turister en dag och åkte upp till Kuranda som ligger uppe i djungeln. Här fick vi se en spontan dansuppvisning av några unga grabbar, bredvid fanns en stor vägg med en målning gjord av en lokal konstnär. "Prickmålning" är ett sätt att måla som ger både fina bilder och mönster.

Randivåg 2018

Efter att ha lastat ombord mat, vatten, diesel och presenter så är det dags att fortsätta de sista veckornas segling upp till Thursday island där vi skall lämna Australien.