

April - augusti 2023



Snart blir det segling igen!

N 36° 41' 875" E 02° 47' 500"

2023-04-30 Almerimar, Spanien

Nu börjar seglingen för i år. Vi och Randivåg är nere i Almerimar på spanska sydkusten och jobbar med att komma i ordning, mest med båten men också vi behöver komma igång och tänka segling igen efter en vinter i Sverige! Allt fungerar som det ska - så långt, men det är några saker till att kolla, bland annat skall seglen upp igen, de har legat nedpackade i vinter. Vi skall kolla att instrumenten fungerar, att radion går igång, att lanternorna lyser, att kylan och frysen håller temperaturen med mera. Tar några dagar.

Mellan alla jobben ombord tar vi oss också lite ledigt. I lördags t ex var vi med på engelsk Quizz, något som ju är kul men lite knepigt för oss svenskar. Varje land har ju sitt sätt att göra frågesporter och även om vi testat Quizz på engelska förut, så är det en hel del som vi har svårt att förstå om vi inte bodde i landet just när det efterfrågade hände. Vårt svenska lag kom på en hedrande sista plats - men det var för att två engelska lag som hade sämre resultat än oss gick innan prisutdelning! Men roligt hade vi och både god öl och goda tapas serverades!



Gibraltar igen - efter 12 år!

N 36° 09' 437" E 05° 21' 424"

2023-05-10 Gibraltar/La Linea, UK/Spanien

Nu är vi tillbaka i Gibraltar efter nästan exakt 12 år. Vi lämnade Gibraltar för segling mot Madeira, dvs mot väster. Och vi kom tillbaka till Gibraltar från Medelhavet, dvs från öster. Detta måste väl betyda att jorden är rund och att vi seglat runt jorden? Vi firade med Cava och en kväll på restaurant. Lite får man ju unna sig, det är inte varje dag man firar en jord runtsegling!

Vi besökte också denna gång själva Gibraltarklippan och hade en magnifik utsikt mot både Marocko i söder och Spanien i norr. Randivåg ligger i den marina som syns på den högra bilden, dvs i den spanska staden La Linea, gränsstad till Gibraltar. Det tar ca 20 minuter att gå från marinan till Gibraltar.

Från Gibraltar går färden vidare längs kusten på Spanien. Det är här späckhuggarna finns nu på våren, de som lärt sig att leka med segelbåtarnas roder. En forskargrupp har fått i uppgift att leda seglarna genom området, så med den informationen vi får av dem hoppas vi kunna undvika att segla där späckhuggarna är. Såhär långt har ingen som fått del av deras uppgifter råkat ut för "lekfulla" späckhuggare. Vi hoppas det förblir så!



Barbate - centrum för späckhuggare i maj

N 36° 11' 094" E 005° 56' 016"

2023-05-13 Barbate, Spanien

Så seglade vi ut i Atlanten igen efter åtta år på andra hav. Det blåste rätt rejält när vi seglade genom Gibraltarsund och styrde norr ut längs kusten mot Barbate. Så här års är det fullt med späckhuggare i dessa vatten som fångar tonfisk. Under de senaste åren har många segelbåtar blivit attackerade av späckhuggare just här. Späckhuggarna "leker" med rodet som i många fall går sönder och båten förlorar styrförmågan och måste bogseras i land. Detta har blivit ett stort problem och spanska myndigheter har nu vidtagit åtgärder för att minska problemen. Organisationen CIRCE har i uppdrag att informera seglare om var späckhuggarna befinner sig och denna information fungerar bra. Till sin hjälp har de båten Nashira (ovan till vänster) som går ut varje dag och rapporterar var späckhuggarna finns. Nashira utgår från Barbate och vi hade tillfälle att tacka besättningen för det arbete de lägger ner på att hjälpa oss seglare.

Antalet segelbåtar som drabbas av problem pga späckhuggare har minskat, även om båten till höger ovan råkade illa ut. Det var den 5 maj i år som Alboran Champagne blev attackerad och de fyra personerna ombord räddades av sjöräddningen. Tyvärr fick båten skador och sjönk efter ett tag utanför hamninloppet (båten är numera bärgad och står på land).

Under det dygn vi låg i Barbate blev två segelbåtar indragna av sjöräddningen efter attacker av späckhuggare. Vi fortsätter följa råden från CIRCE: segla nära land, gärna på 20 meters djup, där är inte späckhuggarna. Läs mer i appen Orcinus eller på www.orcas.pt.



Kusten på Portugal

N 39° 35' 091" E 009° 04' 346"

2023-05-31 Nazaré, Portugal

Vi har kommit till orten Nazaré på Portugals västra kust, en bit söder om Porto. Sen 10 dagar har vi följt kusten på Portugal, oftast med 20 meter under kölen, alltså mycket nära kusten. Vi har kommit mer än hälften av Portugals kust, och vi har haft en rätt behaglig färd. Vi har haft omväxlande men oftast bra väder, svaga eller inga vindar, dvs långsam segling eller motorgång. Vi har inte sett några späckhuggare.

Vi har inte stannat mer än en natt på de flesta ställena, det gäller att komma så långt som möjligt när vinden är svag för snart kommer en stark nordvind vilket gör det jobbigt och långsamt att ta sig norr ut längs denna kust. Dessutom vill vara före späckhuggarna som väntas komma längs kusten i slutet av juni. Men helt säkra på när de väljer att simma norrut från Gibraltar är varken vi eller forskarna, så vi tar det säkra före det osäkra och skyndar oss. Om ni vill ha information om späckhuggarna, gå till www.orcas.pt eller ladda ner appen Orcinus.

Portugals kust är antingen låg med fantastiska sandstränder eller så är det branta klippor som går ända fram till kusten. Här finns många områden med "raukar" (den vänstra fotot är från Lagos) och många fyrar. Det högra fotot visar fyren Sant Vincent (som är Europas västligaste punkt). Platsen är imponerande, 60 meter höga klippor som går rakt ner i havet. Fyren lär vara Europas kraftigaste, ljuset når 95 km bort. Udden har spelat stor roll under århundradena, från att man trodde det var världens ände, varit boplats för betydande kristna personer till att olika sjöslag utspelat sig här. Det var rätt lungt väder när vi passerade en mulen dag, men vågorna kastade sig hit och dit som de gör vid uddar.



Porto - turisternas och portvinets stad

N 41° 08' 567" E 008° 39' 045"

2023-06-05 Porto, Portugal

Transporten längs Portugals kust går fint, dock inte mycket segling. Men utan späckhuggare! Vi har platt vatten och motorgång vilket är att föredra framför motvind och höga vågor!

Vi stannade till i Porto, en favoritstad då för 12 år sedan när vi seglade söderut längs denna kust. Det var betydligt fler turister nu men portvinsföretagen fanns kvar i Gaia, på den södra stranden av Porto. Här finns nu också en marina där vi låg med Randivåg några nätter. Vi besökte själva Porto stad och så testade vi portvin på några ställen. Och köpte en eller två flaskor. Druvorna till portvinet växer längs floden Douro, som mynnar ut i Porto. Här skeppades vinet ut för länge sedan på de speciella båtarna som fortfarande finns längs stränderna i Porto. Ett trevligt stopp som vi hade hoppats skulle vara längre, men dåligt väder var i antågande och vi fortsatte norr ut.



Porto - turisternas och portvinets stad

N 41° 08' 567" E 008° 39' 045"

2023-06-05 Porto, Portugal

Transporten längs Portugals kust går fint, dock inte mycket segling. Men utan späckhuggare! Vi har platt vatten och motorgång vilket är att föredra framför motvind och höga vågor!

Vi stannade till i Porto, en favoritstad då för 12 år sedan när vi seglade söderut längs denna kust. Det var betydligt fler turister nu men portvinsföretagen fanns kvar i Gaia, på den södra stranden av Porto. Här finns nu också en marina där vi låg med Randivåg några nätter. Vi besökte själva Porto stad och så testade vi portvin på några ställen. Och köpte en eller två flaskor. Druvorna till portvinet växer längs floden Douro, som mynnar ut i Porto. Här skeppades vinet ut för länge sedan på de speciella båtarna som fortfarande finns längs stränderna i Porto. Ett trevligt stopp som vi hade hoppats skulle vara längre, men dåligt väder var i antågande och vi fortsatte norr ut.



A Coruna vid midsommar

N 43° 22' 091" E 008° 23' 731"

2023-06-23 A Coruna, Spanien

I Spanien firar man midsommar! Här i A Coruna började det på eftermiddagen med att den som ville kunde hämta brädor för att bygga en kase på den stora stranden. Sen hade man kul på stranden med sina kompisar runt sin kase tills det blev mörkt vid midnatt då kasarna tändes. Fyrverkerier sändes upp och de våghalsiga hoppade över sin kase när den brann. Det var främst personer under 25 år som gjorde detta, de äldre stod på promenaden ovanför stranden och tittade på. ALLA var ute till sent. I varje gathörn (och ofta mellan hörnen också) grillade man sardiner och kött. Musik på hög volym, mycket glädje och skratt. Klockan 24 var det ett stort fyrverkeri. Sen fortsatte festen. Vi firade både med svensk mat och dryck och på det spanska viset. Trevligt hade vi med svenska vänner.

Nu börjar vi förbereda segling över Biscaya eller längs med nordkusten på Spanien. Vädret får avgöra vilken väg vi tar, men snart behöver vi lämna nordvästra Spanien. Späckhuggarna börjar röra sig norr ut, de är nu längs sydkusten på Portugal, men snart är de här och då vill vi vara någon annan stans!



Över Biscaya i god vind

N 49° 38' 899" W 001° 37' 241"

2023-07-13 Cherbourg, Frankrike

Den 8 juli lämnade vi Ribadeo i norra Spanien för att segla över Biscaya. Det blev några dygn med bra segling innan vi den 12 juli kom in till Cherbourg i Frankrike. På vägen stannade vi en natt i Camaret (Frankrike) och rundade fyren Casquets vid Kanalöarna på morgonen den 12 i hög sjö och mycket vind. Seglingen gick bra och vi kom till Cherbourg innan ett oväder drog in över Frankrike. När vi kollade var späckhuggarna var, så fick vi till vår förvåning läsa att de nu var inne i Biscaya! Vi hade tur och träffade inte på dem. Men nu hoppas vi de inte fortsätter in i Engelska kanalen...

Vi tillbringade några dagar med att titta på Cherbourg mellan regnskurarna, laga det trasiga sittbrunnskapet och prata med seglare som var på väg söder ut. Hamnen förberedde sig på segeltävlingen Fastnet race och väntade på de 250 båtar som förväntades komma till Cherbourg. Fritidsseglarna ombads lämna hamnen och vi fortsatte mot Boulogne och Engelska kanalen.



Hemma i Sverige

Vi hade en trevlig dag på Nösund den 14 augusti i år, 13 år efter vi gav oss iväg på vår långsegling. Då visste vi inte att vi skulle segla jorden runt, vi trodde mer det skulle bli segling "runt på några av jordens hav".

Tack alla för att ni gjorde vår dag till en fantastisk dag! Vi känner oss välkomna hem!

Vi har haft fantastiska år i vår båt Randivåg, träffat trevliga personer både i land och på båt, sett många olika djur, passerat flera stora hav och bara haft det bra. En seglare vi träffade i Patagonien sa, när han gav oss ett ex av sin bok "Nothing to tell": En bra segling är en segling där det inte finns något att berätta. Men, vi tycker nog det finns en del att berätta om, utan att det är stora katastrofer eller omskakande händelser som beskrivs. Nog kan t ex en berättelse om de små nyfikna uttrarna i Patagonien vara intressant? Eller hur de indonesiska fiskarna talade om att vi var på väg mot deras nät, utan att kunna ett ord mer än sitt eget modersmål? Eller varför Uber-chaufförerna i Malaysia trodde det var en tjej som bokat en bil, när det i själva verket var två svenska pensionärer.

Världen är full av djur, natur, personer och händelser och vi har många minnen!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR



Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt år!

Som vi skrev nedan, så kom vi hem till Sverige igen med Randivåg efter många års segling på världens oceaner. Nu har våra jultomtar tagit klivet från Randivåg i Sandviks hamn på Styrö upp till vårt nya hem ovanför hamnen. Vi hoppas att vi får många besök från seglare och andra vänner - ni är alla välkomna att besöka oss då vi flyttat in i vår.