



Randivåg framför den stora Pio XI glaciären, en av de största glaciärerna i chilenska Patagonien.

## Runt Sydamerikas sydligaste udde

Vi släppte tamparna och tuffade ut ur Caleta Maxwell, gick igenom det smala sundet mellan öarna Hermite och Jerdan och var ute i det vatten som kallas Drakes passage. Vi hissade på och rundade öarna Chanticleer och Hall och så låg ön Hornos framför oss. Vi seglade i god vind, det blåste 15 m/s och regnade, vågorna var två meter höga och dyningen kom in från sydväst. Fint väder nere vid Kap Horn med andra ord. Vi närmade oss själva klippan och ropade upp bevakningen på Kap Horn: "Cabo de Hornos, Cabo de Hornos, aquí velero Randivåg". Och grabbarna på Kap Horn svarade: "Randivåg, buenos dias, adelante por favor". Vi svarade med det som kontrollstationerna alltid ville veta, förutom båtens namn, hur många personer som finns ombord, anropssignal, vilket land vi kommer från, senaste hamn och nästa hamn. En kort pratstund, men det kändes ändå lite speciellt, vi var ju trots allt vid världens sydligaste Kap. Och Kap Horn kändes som en historisk plats. Vem har inte läst någon historia från gamla tider när fartygen kämpade sig runt Kap Horn? Vi rundade ön Hornos och seglade sen tillbaka in bland öarna igen.

Det är egentligen inte en speciellt svår bedrift att runda Kap Horn när man, som vi, kommer från skärgården innanför. Det är inte som på de stora segelfartygens tid, de fick ta det väder som var när de kom hit på sin resa mellan Atlanten och Stilla Havet. För visst blåser det ofta här nere, vi hade som sagt fint

väder, för 30 - 50 m/s är mer vanligt än 15 m/s. Och om det inte blåser rejält här nere, så kan stiltje ihop med starka strömmar vara farligt för fartygen. Många är de seglande skepp som drivit upp på land i dessa trakter då de inte hade någon motor. För oss kändes det bra att ha rundat Kap Horn. Vi har ju seglat från Sverige, ner genom hela Atlanten och tänker fortsätta upp genom Stilla Havet. Då kändes det också rätt att ha passerat Sydamerikas sydligaste udde.



Sven-Gösta vid rodret när vi passerar Kap Horn den 26 januari 2015.

Lisa Köhler och  
Sven-Gösta Rundqvist  
s/y Randivåg

Vill du höra mer om resan runt Sydamerika är du välkommen till Västskustkretsens lokaler, Talattagatan 24 i Långedrag den 14 oktober kl 18.30. Se Klubbmästeriet sidan 23.